



NIEUWSBRIEF GEDICHTENSITE 1 maart 2018

VAN DE PASTOR

Hebt u ook genoten van de Olympische Spelen en van alle Nederlandse overwinningen en plakken? Ook voor ons ligt een krans in het verschieft als wij de race (loop) ten einde brengen en ons geloof behouden (II Tim. 4:7-8). Deze krans wordt ons uitgereikt door Jezus zelf (Opb.22:12). In de aanloop naar Pasen bid ik u toe dat u, ongeacht uw situatie of de situatie in de wereld, zult beseffen dat dit leven niet het laatste woord heeft maar onze opgestane Heer heeft het eerste en ook het laatste woord. Hem eren, Hem blijven verwachten (Opb. 3:10) is een zaak die ons op het hart moet liggen omdat wij Hem geloven en liefhebben.

Ik wens u allen van harte een geweldige Paastijd, onze Heer is waarlijk opgestaan !!!

*"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder."
(u kunt de pastor [hier>>>](#) via het formulier bereiken.)*

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

THEMAGEDICHTEN

Nog even voor degenen die de vorige nieuwsbrief niet gelezen hebben. Het is inmiddels meer dan 10 jaar geleden dat de redactie de themagedichten geïntroduceerd heeft.

10 jaar waarin velen van u gedichten voor een bepaald thema ingezonden hebben.

Hierdoor zijn er ook verschillende categorieën bij gekomen.

Het aantal categorieën is op het ogenblik voor de christelijke gedichten 85 en voor de algemene gedichten 14. Zoals u ziet zijn de algemene gedichten in de minderheid. De reden hiervoor is dat wij een christelijke site zijn. Waarom dan algemene gedichten zult u misschien zeggen.

Wij hebben de algemene gedichten opgenomen omdat een aantal auteurs ook algemene gedichten schrijven en daarvoor naar een andere site moesten uitwijken.

Wat betreft de themagedichten het volgende:

De redactie vroeg zich 10 jaar geleden af wat te doen met de opmerking dat sommige auteurs geen inspiratie hadden om een gedicht te schrijven.

Er werden ons soms ook thema's aangedragen of er kwamen vragen waar een bepaald gedicht geplaatst moest worden.

Wij hebben dit probleem toen besproken en kwamen tot de conclusie om een thema in te voeren en om zoveel mogelijk de auteurs te stimuleren daaraan deel te nemen werden de awards er aan gekoppeld.

Wij zien de laatste tijd steeds vaker dat dezelfde mensen deelnemen aan de themagedichten.

Wij zijn dan ook van mening dat we er na ruim 10 jaar mee moeten stoppen.

Daar komt nog bij dat er nu zoveel rubrieken zijn dat voor iedereen de mogelijkheid bestaat om zijn/haar gedicht ergens te plaatsen (dat was 10 jaar geleden niet altijd het geval).

Met ingang van 1 januari 2018 stoppen wij met de themagedichten op de site.

Wel kan zo af en toe nog een thema op de site geplaatst worden, echter zonder het oogmerk om te winnen.

Wij willen iedereen die deelgenomen heeft aan het inzenden van de themagedichten daar heel hartelijk voor bedanken en hopen in de toekomst nog vele gedichten van u te mogen lezen.

Tevens willen we de juryleden Dick van Ittersum, Joke Zwaan, Henry Schellingerhout, Riny van Egmond, heel hartelijk bedanken voor al het werk dat zij in de loop der jaren belangeloos voor de site hebben gedaan.

De redactie.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

BIJBELTEKSTGEDICHTEN

Als u een gedicht in de categorie "bijbelteksten" plaatst, wilt u dan de bijbeltekst achter de titel zetten in

het titelveld. Voorbeeld: u heeft een gedicht geschreven met de titel "Liefde" en de tekst waarop u dit gedicht gebaseerd is, is 1 Kor. 13:1-13, dan vult u in het titelveld in:

Liefde – 1 Kor. 13:1-13

Op deze manier worden in google de teksten ook meegenomen waarop mensen kunnen zoeken en is het ook overzichtelijker om direct te zien om welke tekst het gaat.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

NIEUWS VAN DE AUTEURS

DRINKEN UIT DE LEVENSBRON – Ina van der Welle

Drinken uit de Levensbron is een bundel waar bijbeltekstgedichten in staan uit het Oude Testament. Deze bundel is zeer geschikt bij Bijbelstudie of tijdens evangelisatie. De gedichten staan op volgorde van Bijbelboeken. Eveneens staan er een aantal liederen in die op bekende melodieën gezongen kunnen worden. De bundel is verrijkt met een aantal foto's van schilderijen van de kunstschilder Kees Aalbers, waarbij gedichten geschreven zijn.

Eerder verscheen van haar hand:

2008: Gods laantje

2017: Windkracht 12

Ze heeft meegewerkt aan de volgende bundels:

2007: Het park vertelt

2007: Even alleen met God

2009: Gedragen geluk

2013: Van koningin naar koning

2016: Licht van vrede

-kalenders:

2012: Honingdruppel

2016: Contact christen agrariërs

2017: Stephanos -Cd's:

2008 cd + boekje voor kinderen: Zingen onder de regenboog

2011 kerstd: Uit volle borst

Eveneens zijn verschillende gedichten van haar op muziek gezet.

'Drinken uit de Levensbron' (61 pagina's, ISBN: 9789402172270) is te bestellen bij de auteur. Prijs: €17,95 inclusief verzendkosten. Eveneens is de bundel te koop bij de webwinkel van Bruna en te bestellen via de boekhandel.

Over Ina van der Welle-Boersma

Ina van der Welle-Boersma is geboren in Ulrum en woonachtig in Ermelo

Voor meer info of een bestelling mail Ina van der Welle: wgvanderwelle@hotmail.com

In Hattem wordt weer een Stiltewandeling gehouden

In Hattem wordt onderweg naar Pasen opnieuw een Stiltewandeling gehouden. Het programma start op zaterdag 24 maart om 14.00 uur in de mooie Kapel van pastoraal centrum De Hezenberg in Hattem met een poëtische bijdrage van Hans Lambrechts en een muzikale (op dwarsfluit) van Ellis van der Scheer. De wandeling aansluitend in de omgeving van hetzelfde landgoed duurt van ongeveer 14.30 tot 16.15 uur. Alleen het openingsprogramma bijwonen kan ook. De Kapel is zowel rolstoel- als scootmobiel-toegankelijk.

De wandeling kan dit jaar zowel deels in stilte (ene groep) als geheel in stilte (andere groep) worden afgelegd. Alle wandelaars krijgen bij het vertrek uit handen van ds. Wim Hortensius één of al meerdere inspirerende teksten uitgereikt voor onderweg.

Nadenken

"De Stiltewandeling is een mooie gelegenheid om de drukte van alledag even te parkeren en na te denken over jezelf, mensen van wie je houdt en de plek van God in jouw leven", licht initiatiefnemer Hans Lambrechts - publicist op Gedichtensite - toe. Hij heeft voor deze editie een andere route uitgestippeld dan die van vorig jaar.

Parkeren

Deelnemers uit Hattem of directe omgeving wordt gevraagd zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar De Hezenberg te komen. Wie verder weg woont kan zijn auto op de grote parkeerplaats van het pastoraal centrum parkeren, tevens start- en eindpunt van de wandeling.

Gratis

Opgave vooraf (is niet per se nodig maar wordt wel op prijs gesteld!) is mogelijk via het mailadres Leerhuis@kpnmail.nl. Aan de vorige Stiltewandelingen deden ook andere dichters van Gedichtensite.nl mee. Uiteraard is iedereen, dichter of niet, weer van harte welkom! Het adres van De Hezenberg is Hezenberg 6 in Hattem. Meelopen is *gratis*.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

FOTOGEDICHTEN STOPT!

Voor de dichters van de gedichtensite hadden we een site opgezet met gedichten op foto of afbeelding. Er wordt niet veel gebruik van gemaakt, een enkele dichter plaatst er op. Dit is allemaal veranderd met de opkomst van facebook waar mensen veel liever plaatsen.

Eind maart haal ik alle fotogedichten van de site af en plaats hier alleen nog mijn eigen fotogedichten. Als u uw fotogedichten niet zelf ergens bewaard hebt, kunt u ze tot 14 maart nog van de site afhalen.

Webmaster Cobie Verheij.

De redactie van de gedichtensite wenst u in deze 40-dagentijd een goede tijd toe op weg naar het Paasfeest.