



## NIEUWSBRIEF GEDICHTENSITE 1<sup>e</sup> kerstdag 2017

### VAN DE PASTOR

Kerst 2017 in een roerige wereld, een wereld die de weg kwijt is. Ik bid dat u uw geloof blijft vasthouden, ondanks alles wat er hier gebeurt. Dus wens ik u allen een innig Kerstfeest rondom de Kribbe waarin onze Heiland lag in een, ook toen, roerige wereld. Toch kwam Hij voor u en voor mij en Hij strekt nog altijd Zijn armen naar ons en wil ons een heilzame toevlucht zijn (Ps. 23). Voor 2018 wens ik u Zijn liefde en shalom toe, hetzij in leven hetzij in sterven, wij zijn veilig in Hem die zit aan de rechterhand van God onze Abba.

*"uw pastor van de [gedichtensite.nl](http://gedichtensite.nl) José Consemulder."*  
(u kunt de pastor [hier>>>>](#) via het formulier bereiken.)

### VERZOEK: KLEINE DONATIE

Dit jaar hebben we van 4 dichters een bijdrage voor de gedichtensite mogen ontvangen. Twee jaar geleden hebben we na het vragen van een gift een goede input ontvangen. We willen niet ieder jaar 'bedelen' maar doen dit nu wel. Vanwege het grote aantal mensen dat de site bezoekt, hebben wij uiteraard een goed abonnement afgesloten dat maandelijks betaald moet worden. Voor het grootste gedeelte kan dat uit de opbrengst van de advertenties, voor een klein gedeelte hebben we de hulp van dichters nodig of van mensen die veel gebruik maken van de gedichten. Als alle dichters nu eens 5 euro per jaar zouden betalen, dan zouden we het abonnement ook iets kunnen uitbreiden, de database vult zich met steeds meer gedichten en daar is genoeg ruimte en bandbreedte voor nodig. 1000 gedichten per dichter is de limit die wij toestaan. Er zijn dichters die meer gedichten hebben geschreven, maar juist vanwege de ruimte moeten wij een halt toeroepen aan meer dan 1000 gedichten per auteur.

Misschien kunt u overwegen om een klein bedrag over te maken?

Wilt u ons ondersteunen met een bijdrage voor de hosting? Dit kan online met Ideal: [5 euro](#) [10 euro](#) [15 euro](#) [25 euro](#)  
meer [info >>>>](#)

Voel u niet verplicht, want u bent meer dan welkom op de site, ook als u niet betaalt. Ieder heeft zo zijn eigen redenen om wel of niet te geven.

Wilt u niet via bovenstaande link betalen, zend mij dan een mail [gedichtensite@outlook.com](mailto:gedichtensite@outlook.com), dan zend ik u het rekeningnummer.

Redactie,  
Cobie Verheij

**UITSLAG themagedichten 1<sup>e</sup> kerstdag 2017  
HEBBEN WIJ MET KERST NOG TIJD VOOR GOD?**

	<b>GOUDEN VEER</b>	
	Kerst, is God er nog bij?	<a href="#">Vos, Eddie</a>
	<b>ZILVEREN VEER</b>	
	Het grootste Geschenk	<a href="#">Vlieland, Miranda</a>
	<b>EERVOLLE VERMELDINGEN</b>	
1	Wie gaat er mee?	<a href="#">Cieremans, Hans</a>
2	Dag moeder	<a href="#">consemulder, jose</a>
3	Stal zonder slingers	<a href="#">Hoedt, Thea den</a>
4	Alzo lief heeft God de wereld	<a href="#">Groeneveld, Petra</a>
5	Sta er maar bij stil	<a href="#">Bos, Ina</a>
6	Kerst blijkt tot een eetfeest verheven	<a href="#">Tricht, Justus A. van</a>
7	Gids in eeuwigheid	<a href="#">Made, Frits van der</a>
8	Christusfeest?	<a href="#">Beijersbergen-Groot, Diny</a>
9	Zijn hand die wijst	<a href="#">Vethaak, Dirk</a>
10	Zoals een kind	<a href="#">Lingen, Aagje</a>

### **THEMAGEDICHTEN**

Het is inmiddels meer dan 10 jaar geleden dat de redactie de themagedichten geïntroduceerd heeft.

10 jaar waarin velen van u gedichten voor een bepaald thema ingezonden hebben.

Hierdoor zijn er ook verschillende categorieën bij gekomen.

Het aantal categorieën is op het ogenblik voor de christelijke gedichten 85 en voor de algemene gedichten 14. Zoals u ziet zijn de algemene gedichten in de minderheid. De reden hiervoor is dat wij een christelijke site zijn.

Waarom dan algemene gedichten zult u misschien zeggen.

Wij hebben de algemene gedichten opgenomen omdat een aantal auteurs ook algemene gedichten schrijven en daarvoor naar een andere site moesten uitwijken.

Wat betreft de themagedichten het volgende:

De redactie vroeg zich 10 jaar geleden af wat te doen met de opmerking dat sommige auteurs geen inspiratie hadden om een gedicht te schrijven.

Er werden ons soms ook thema's aangedragen of er kwamen vragen waar een bepaald gedicht geplaatst moest worden.

Wij hebben dit probleem toen besproken en kwamen tot de conclusie om een thema in te voeren en om zoveel mogelijk de auteurs te stimuleren daaraan deel te nemen werden de awards er aan gekoppeld.

Wij zien de laatste tijd steeds vaker dat dezelfde mensen deelnemen aan de themagedichten.

Wij zijn dan ook van mening dat we er na ruim 10 jaar mee moeten stoppen. Daar komt nog bij dat er nu zoveel rubrieken zijn dat voor iedereen de mogelijkheid bestaat om zijn/haar gedicht ergens te plaatsen (dat was 10 jaar geleden niet altijd het geval).

Met ingang van 1 januari 2018 stoppen wij met de themagedichten op de site.

Wel kan zo af en toe nog een thema op de site geplaatst worden, echter zonder het oogmerk om te winnen.

Wij willen iedereen die deelgenomen heeft aan het inzenden van de themagedichten daar heel hartelijk voor bedanken en hopen in de toekomst nog vele gedichten van u te mogen lezen.

Tevens willen we de juryleden Dick van Ittersum, Joke Zwaan, Henry Schellingerhout, Riny van Egmond, heel hartelijk bedanken voor al het werk dat zij in de loop der jaren belangeloos voor de site hebben gedaan.

De redactie.

### **WIJZIGEN VAN UW GEDICHTEN / HITS OPVOEREN**

Het valt ons als redactie op dat de site op bepaalde momenten erg traag loopt, we willen daarom u als auteur vragen of u er zelf ook op toe wilt zien dat u niet onnodig lang in uw gedicht blijft staan om uw gedicht te herladen. Voor het aantal hits van een gedicht geeft dit misschien een prettig gevoel, maar het zegt niets over de kwaliteit ervan en de server wordt er erg traag door. Er zijn momenten dat er veel mensen uw gedichten willen lezen en er zullen meerdere auteurs tegelijkertijd inloggen en gedichten toevoegen etc. dit moet zonder ernstige problemen mogelijk blijven. Als we er niet samen op toe blijven zien dat de site naar behoren kan functioneren zullen de kosten voor ons niet meer te dragen zijn, wij doen er alles aan om dit te voorkomen, maar dat kan niet zonder uw inzet. Ook willen we vragen of auteurs bij het herzien van een gedicht dit even willen melden aan de redactie. Een woordje of zinnetje wijzigen is geen probleem, maar een heel gedicht vervangen of een hele strofe herzien is niet de bedoeling, de correctors raken zo het zicht kwijt. Daarnaast sorteert onze site op de alias van een gedicht en op het moment dat een auteur de titel en inhoud wijzigt blijft de alias ongewijzigd staan en op google zal gewoon nog dagen, soms zelfs weken, alleen de oude versie van het gedicht vindbaar blijven. Mocht u het gedicht willen vervangen, zet het oude gedicht dan naar de prullenbak en lever een nieuw gedicht in door het opnieuw te plaatsen. Dit is voor ons allemaal het meest overzichtelijk.

Kort gezegd: We hebben in het verleden meegemaakt dat auteurs het aantal hits van hun eigen gedichten opvoerden, wij hebben al eerder aangegeven in de afgelopen jaren dat dit voor de server problemen oplevert. De server wordt hierdoor traag, we komen daardoor voor extra kosten te staan om de site in de lucht te houden. Wij willen u er nogmaals op wijzen dat dit niet wenselijk is, wij hopen dat u zich dat als auteur realiseert, help ons voorkomen dat de kosten voor ons niet meer te dragen zijn.

### **NIEUWS VAN DE AUTEURS**

**'Windkracht 12': Een nieuwe gedichtenbundel van Ina van der Welle-Boersma.**

Ina van der Welle-Boersma is geboren in Ulrum en nu woonachtig in Ermelo. Ze is op latere leeftijd gedichten en liederen gaan schrijven. Veel van haar gedichten en liederen worden in de kerkdiensten gebruikt. Eerder van haar hand verscheen Gods laantje.

In 'Windkracht 12' heeft ze een aantal van haar troost- en bemoedigingsgedichten staan. Een boekje dat u niet mag missen en kan helpen in moeilijke situaties in het leven.

Eveneens een prachtig cadeau om bij uitstek met kerst te geven.

"Windkracht 12" (36 pagina's, ISBN: 9789402169461) is te koop bij [bol.com](http://bol.com) / [bravenewbooks](http://bravenewbooks) en te bestellen in elke gerenommeerde boekhandel.

Eveneens nog enkele bij de auteur. Prijs: €12,53

\*\*\*\*\*

Dit najaar werkte **Coby Poelman-Duisterwinkel** aan 4 verschillende boeken mee:

De Bijbelse dagboeken:

-Kruimkens van 's Heeren tafel 2018: verschenen in september 2017; (waarvan 52 blz. van de 768 blz.)

-Lichtstralen uit het Woord 2018: verschenen in september 2017; (25 blz. van de 768 blz.)

-Dag en Deur II, een Bijbels dagboek in het Gronings, boekpresentatie was op 4 november 2017 (14 blz. van de 384 blz.) en het kerststallenboek "Ik ben de stal" kerststallen vol verhalen. Inkijk in de kerststallenverzameling van priester J. v. Oss, boekpresentatie was op 6 november 2017 te Schimmert (Limburg). (7 blz. van de 372 blz.) lees [hier>>>>](#) verder

\*\*\*\*\*

SOMS DAN.... Goed of fout?

Misschien voor de auteurs ook handig om te weten, wij hebben het aan de Taalunie gevraagd. Dit was hun antwoord:

Onlangs hebt u op het Taalunieversum een taalvraag gesteld. Hieronder vindt u het antwoord.

VRAAG: Ik kom nogal eens in een gedicht de uitdrukking: soms dan tegen. voorbeeld: soms dan is het snoeien pijnlijk.

Mijn vraag is: is \"soms dan\" taalkundig goed of moet het \"soms\" zijn en is soms dan meer gesproken taal?

ANTWOORD: Een zin als 'Soms dan is het snoeien pijnlijk' is in geschreven taal af te raden. 'Soms dan' is inderdaad spreektaal. In geschreven taal kan beter worden gekozen voor alleen 'soms': 'Soms is het snoeien pijnlijk.'

Met vriendelijke groet,

Namens het Taalunieversum,

\*\*\*\*\*

**[TWEDEHANDSBOEKENVERKOOP:](#)**

[GEDICHTENBUNDEL VAN JAAP ZIJLSTRA](#)

[GEDICHTENBUNDEL VAN HANS BOUMA](#)

[GEDICHTENBUNDEL VAN FRITS DEUBEL](#)

[GEDICHTENBUNDEL VAN HUUB OOSTERHUIS](#)

**De redactie van de gedichtensite wenst u gezegende kerstdagen**