

Bericht van de gedichtensite 3 maart 2010



De redactie van de gedichtensite.nl wil bekend maken dat



Simon Hinderijk (Frans Lelong)
is overleden op 10 december 2009

Velen van jullie zullen zijn gedichten hebben gelezen, welke Simon Hinderijk in 2008 en 2009 inleverde op de site. Gedichten waaruit de ene keer wanhoop sprak en de andere keer dankbaarheid, maar vaak ook een enorme vrolijkheid. Zo waren ook de mailtjes van Simon. De ene keer kreeg hij goed nieuws en mailde met als onderwerp hieperdepiep, de andere keer was er spanning vanwege uitslagen die moesten komen m.b.t. de vele onderzoeken i.v.m. met zijn ziekte kanker. Er kwam uiteindelijk weer hoop, de uitslagen leken gunstig en Simon had een positief vooruitzicht, maar ineens kwamen er toch weer tegenslagen. Het contact bleef desondanks in stand, hij bracht zijn vrienden op de hoogte en gaf aan hoe het met hem ging. Het was een warm contact, waarin hij zichzelf bleef. Vriendelijk, zacht, eerlijk en vooral ook open, hij bleef altijd proberen om het positieve te zien. Hij heeft vele malen aangegeven hoe hij zich vastklampte aan goed nieuws en aan de positieve berichtjes die hem werden toegezonden. Hij koesterde in die moeilijke momenten de mensen rondom, zijn vrienden en familie. Hij maakte ook grapjes, want zoals hij zelf ook aangaf, hij was meer dan alleen die ziekte.

Ik heb vele malen zijn dankbaarheid mogen lezen vanwege de vrienden van de site, zijn 'luisteraars' zoals hij het zo mooi verwoordde. Hij voelde zich gesterkt door de aandacht, de mailtjes en de gebeden. De site was zijn uitlaatklep. Ook heeft hij vele malen aangegeven hoe belangrijk het gebed van mensen voor hem was en hoe belangrijk hij het zelf vond om Gods aangezicht te zoeken.

Nu is hij ingegaan in Gods heerlijkheid, voor eeuwig voor Zijn aangezicht, Hij leeft nu oog in oog met Hem. We zullen Simon missen op de site en diverse mensen onder ons zullen het contact met hem missen, maar we mogen weten dat we hem terugzien bij de Vader in de hemel. Blijf bidden voor anderen, Simon wist hoe belangrijk dat was, laten wij dat nooit vergeten.

Eén van de laatste mailtjes sloot hij af met deze zin:

"Bedankt beste vrienden, voor het vertrouwen, de steun en het geloof."

Onderstaand gedicht, geschreven door Simon Hinderijk geeft zijn gevoel heel mooi weer:

Ik ben zo dankbaar Heer

*Heer,
ik lag te sterven
hier op aarde
maar U reikte mij
de hemel aan*

*Ik heb
geen moment getwijfeld
ik ben als een stormwind
met U meegegaan*

*Heer,
het gebed van mijn vrienden
klonk als blindelings vertrouwen
in mijn oren
dagenlang*

*Ik ben
zo dankbaar, Heer
mag ik U vragen
steun mijn vrienden
evenzeer*

Zie het in memoriam-gedicht [Hemelse blijheid](#) geschreven door Tonia van Venetien.