

Nieuwsbrief gedichtensite voor christelijke-gedichten

1 juli 2010



Het onderwerp "vakantie" heeft heel wat pennen in beweging gezet.

Er zaten vele mooie gedichten bij, de jury vond echter dat een aantal gedichten niet voldeden aan de gestelde eisen. Wij willen u dan ook vragen goed naar de opdracht te kijken voordat u een gedicht schrijft. We hopen dat degene die nog niet meegedaan heeft aan het inzenden van een themagedicht dit de volgende keer ook eens probeert, wie weet komt u dan in het winnend lijstje te staan.

Wij wenst u veel dichtplezier.

De jury.

UITSLAG THEMAWEDSTRIJD VAKANTIE - juni 2010

GOUDEN VEER

Zomer van verlangen

[Cobie Verheij-de Peuter](#)

ZILVEREN VEER

Een geschenk van God

[Jan van der Veen](#)

EERVOLLE VERMELDINGEN

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 op reis met God | Jan Mul |
| 2 Gods wereld | Truus Bijzet |
| 3 Hemels lijnenspel | Coby Poelman - Duisterwinkel |
| 4 aangenaam verzanden | Inge Klumper |
| 5 allemaal een andere richting | Alie Holman |
| 6 Wat een geluk, weer vakantie | Margaretha Bobelijn |
| 7 altijd en overal | Ferdie Buscher |
| 8 Vers 1 en 2 | Rita Balder |
| 9 de hoge bergen | Jan van der Veen |
| 10 durf te dromen | Lineke Huisman |

NIEUWE Thema voor juli én augustus 2010

Het nieuwe thema zal zijn "Lof en Aanbidding"

Vanaf 1 juli kan men gedichten voor dit thema inzenden, later zullen deze gedichten ook in een nieuwe categorie "Lof en Aanbidding" geplaatst worden.

Terecht merkte één van de dichters van de [gedichtensite](#) op dat er helemaal geen categorie is voor "Lof en Aanbidding" en dat terwijl dit juist zo'n essentieel onderdeel van "geloven" is. Het is belangrijk om Hem te aanbidden en Hem te loven.

Laten we dit eens proberen in onze gedichten: "God aanbidden en loven in een gedicht". U zou bijvoorbeeld

ook zo'n Lof- en Aanbiddingsgedicht op de wijs van een lied kunnen schrijven, maar dat hoeft natuurlijk niet.

We willen vanwege de vakantietijd voor dit thema 2 maanden i.p.v. 1 maand nemen. De Themagedichten kunt u dan inzenden van 1 juli t/m 26 augustus. Rond 1 september zal de uitslag bekend gemaakt worden.

Bijzonder nieuws: Inge Klumper, een dichteres van de gedichtensite, heeft een boek geschreven. We willen hier aandacht aan besteden omdat het een bijzonder boek is, zoals u hieronder kunt lezen:

Boek over Steenwijkers in Nederlands-Indië: Jan de foerier

Een geschiedenis hebben ze met elkaar. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Om verschillende redenen zwijgen ze over die tijd die soms explodeert in schreeuwende nachtmerries. De meesten nemen hun geheim mee in het graf. Wat is er gebeurd aan de andere kant van de wereld waar hun herinneringen liggen en hun jeugdig idealisme achterbleef ? Jonge soldaten uit Steenwijk en omgeving, sommigen amper 18 jaar, vertrekken in oktober 1945 vanaf de Markt, na een korte opleiding in Harderwijk en Engeland met hun bataljon 1-11-RI, het Margrietbataljon, richting de Oost. Families met de bekende Steenwijker namen zoals Eleveld, Wagter, Aalderson, Holleboom, Beerta, Katers en vele anderen zien hun zonen, mannen, verloofdes de eerste jaren niet terug. Enkele jongens moeten zelfs achterblijven in dat verre land en in vreemde grond. Door politiek gesteggel, dat hen zoals zal blijken al die jaren in de Tropen achtervolgt, landen ze noodgedwongen eerst op Malakka. Vanaf maart 1946 tot en met april 1948 worden de 'Margrietmannen' op verschillende plaatsen op West- en Midden-Java ingezet, het voormalig Nederlands Indië. Jan Eleveld, de foerier, is één van deze oorlogsvrijwilligers die samen met zijn kameraden in een guerrillaoorlog belandt. Het rijk geïllustreerde waargebeurde verhaal is een voorzichtige weerspiegeling van een strijd, die aan beide kanten veel mensenlevens heeft gekost. Het geeft een geografisch overzicht van de gebieden waar Jan en zijn 'moaten' in actie komen. Een aangrijpend relaas over angst, ontgoocheling, verraad, maar ook vol humor, kameraadschap, ontluikende liefdes, verleidingen, trouw en geloof.

De schrijfster, Inge Klumper-Eleveld, wil met dit boek een verbaal monument oprichten uit diep respect voor haar vader en al die andere Steenwijker mannen. Daarnaast wil dit verhaal een eye-opener zijn voor de naaste familieleden, die vaak in stilte heeft moeten meelijden, door terug te gaan naar die verwarrende tijd, waardoor de mogelijkheid ontstaat het onbegrepen een plekje te geven.

Het verleden doet meer met je dan je denkt.

Het boek verschijnt op 11 september 2010 en zal € 18,95 gaan kosten.

U kunt ook intekenen op dit boek: u betaalt dan € 16,95 i.p.v. € 18,95 voor het boek. Intekenen kan uiterlijk tot 3 juli 2010 bij Steenwijks Boekhuys, Markt 38 te Steenwijk of bij Inge Klumper, Mr. H. Tuttelstraat 5 te Steenwijk, tel. 0521-514023, email: ingeklumper@home.nl.

Intekenen kan ook direct via Steenwijks Boekhuys, klik op:

<http://www.boekwinkel.com/jandefoerier.html>

De redactie van de gedichtensite wenst iedereen een fijne zomertijd toe.